

# SỰ LIÊN HỆ GIỮA HUYNH TRƯỞNG & VỚI ĐOÀN SINH

## I. NHẬN ĐỊNH

1. Sống một mình thì buồn, cô đơn; sống chung thì bực bội.
  - Mỗi người tự tạo cho mình một hòa ngục hay một thiên đường trong cuộc sống.
2. Sống là sống cho người, với người và vì người khác.
3. Sống là phải liên hệ gia đình, đoàn thể, quốc gia.
  - Gia đình: kính cha mẹ, thương anh em
  - Đoàn thể: đặt lợi ích chung trên tư lợi cá nhân
  - Quốc gia: đóng góp tài năng, tôn trọng luật pháp, bảo vệ thiên nhiên
4. Nếu sống liên hệ với người khác
  - Phải vui vẻ và biết chia sẻ
  - Thi đua với nhau để sự liên hệ thăng tiến và phát triển.
  - Phải có trí óc, con mắt nhìn thấy sự hiện diện của người bên cạnh
  - Đề ý cái bên ngoài đúng để nhận diện
5. Ai cũng muốn người khác quý mến mình trong tình liên hệ

## II. TƯƠNG QUAN GIAO TẾ

### A. Giao Tế Với Mình

Trước khi nhận diện người khác, hãy nhận xét mình

1. Có muốn cầu tiến hay không?
  - Ý thức được rằng không ai nắm trọn vẹn chân lý
2. Có cố gắng hết sức trong công việc lãnh nhận không?
  - Tìm phương pháp làm tốt hơn...
3. Có biểu lộ sự hăng hái trong lời nói, việc làm không?
4. Có thực sự muốn tiến bộ, phát triển tốt hơn không?
5. Có sẵn sàng đón nhận thay đổi không?
  - Thí nghiệm, tư tưởng, phương pháp mới...
6. Có tính khôi hài không?

### B. Giao Tế Với Người Khác

1. Có chân thành lưu tâm đến người khác không?
2. Có lắng nghe lập trường, quan điểm của người khác không?
3. Có lắng nghe cẩn thận, thực tình học hỏi người khác không?
4. Có thực sự cộng tác với người khác để đạt mục đích chung không?

## III. ÁP DỤNG GIAO TẾ

1. Tin vào chính mình (tự tin).
  - Không tìm được một người thứ hai như mình
2. Đặt mục tiêu cho mình và áp dụng
3. Biểu lộ tích cực, tranh đấu cho việc tin là đúng
4. Thăng tiến bản thân, đầu óc cởi mở

## 5. Sống vui

### IV. THỰC HÀNH GIAO TẾ

1. Chia sẻ (nói ra điều mình muốn nói).
  - Thông cảm tốt dẫn đến giao tế tốt
2. Đúng giờ
  - Luật tối thượng giữ giao tế
3. Vui vẻ
  - Don't worry, be happy
4. Dùng lời lịch sự, nhẹ nhàng
5. Giúp đỡ người khác
6. Nhẫn nại

### V. LIÊN HỆ GIỮA HUYNH TRƯỞNG VỚI ĐOÀN SINH

#### A. Vai Trò Huynh Trưởng

1. Anh/chị
  - Điều cần có: yêu thương, giúp đỡ
  - Đức tính cần có: âu yếm, nhẹ nhàng
  - Ngành thích hợp: ấu
  - Hình ảnh Thiên Chúa: đấng ban ơn, người mẹ
2. Thầy
  - Điều cần có: kiến thức
  - Đức tính cần có: công bình
  - Ngành thích hợp: thiếu
  - Hình ảnh Thiên Chúa: vị thẩm phán
3. Bạn
  - Điều cần có: được tin tưởng
  - Đức tính cần có: tôn trọng, thông cảm
  - Ngành thích hợp: nghĩa
  - Hình ảnh Thiên Chúa: người bạn
4. Mẫu Gương
  - Có cả 3 cái trên
  - Có tư cách & đạo đức
  - Là tấm gương tốt
  - Được mọi người yêu mến

#### B. Bản Phận Huynh Trưởng

- Người huynh trưởng phải biết lưu tâm, lắng nghe và giúp đỡ các em
- Biết để ý nhân cách & tôn trọng phẩm giá của các em
- Biết tìm hiểu, nâng đỡ & khuyến khích các em
- Điều cần thiết là luôn luôn vui vẻ

#### C. Ba Điều Giúp Huynh Trưởng Thành Công

- Có tuổi, kinh nghiệm, trách nhiệm
- Có kiến thức
- Có trái tim

## VI. LIÊN HỆ GIỮA HUYNH TRƯỞNG VỚI HUYNH TRƯỞNG

### A. Vai Trò

- Người cùng lý tưởng
- Người bạn đồng hành

### B. Bản Phận

- Chia sẻ & cộng tác
- Lợi ích chung trên cá nhân
- Tôn trọng ý người & tôn trọng ý chung
- Lắng nghe để sửa lỗi và góp ý
- Có lòng chân thật
- Có lòng quảng đại, khất khe với mình những dễ dãi với người
- Có tinh thần trách nhiệm
- Lòng hào tâm, giúp đỡ
- Tinh thần đồng đội, đoàn kết

*“Trong tình huynh đệ, hãy mến nhau tha thiết; bởi kính trọng nhau, hãy coi kẻ khác hơn mình.” Rom 12: 10*

*“Anh em đừng mắc nợ gì ai, trừ phi là yêu mến nhau. vì kẻ yêu người, tất đã làm trọn lề luật.” Rom 13: 8*

### C. Những Điều Giúp Thành Công

- Quan tâm đến nhau
- Khích lệ lẫn nhau
- Giúp đỡ lẫn nhau
- Thông cảm cho nhau
- Hợp mặt thân mật
- Châu mình thánh chung
- Tinh tâm chung
- Cầu nguyện chung
- Giao hòa với nhau

## VII. KẾT LUẬN

Người huynh trưởng luôn vui vẻ, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Biết sống với người, vì người và cho người.

- Điều gì muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người.
- Biết liên hệ với Chúa